

## Störst av allt är kärleken

Romanens behandlar ett antal teman som i vissa sammanhang brukar betraktas som kontroversiella

- Varje människa skall i mån av förutsättningar och förmåga bistå en medmänniska som är i behov av stöd. Den som får biståndet skall inte känna någon tacksamhetsskuld utan betes sig på samma sätt mot en annan medmänniska när möjligheter till detta uppkommer.
- Rätten att helt själv få bestämma över det egna livet inklusive när och hur ska ta slut.
- Äldre människors rätt till ett erotiskt liv.
- Goda mänskliga relationer är viktigare än materiell rikedom och pengar.
- Kvinnan som behärskar ”typiskt” manliga sysslor bättre än mannen.
- Aktivt mänskligt stöd och adekvat terapi i stället för rättssamhällets påföljder även när allmänna opinionen och rådande lagstiftning föreskriver fängelsestraff.

Romanen behandlar vidare de flesta formerna av begreppet kärlek såsom

- Innerlig och djup gemenskap
- Kärlekens besvikelser och vända
- Erotik
- Gemenskap med barn och barnbarn
- Lesbisk kärlek
- Omsorg och omtanke till medmänniskor
- Kärlek till naturen

## Kort sammandrag av romanen

Erik Björk står på sin balkong en ovanligt kall marsmorgon. För honom är det en speciell dag då han dagen innan har gått i pension efter trettiofem år vid biståndsmyndigheten. Trettio år av denna långa tid har han vistats utanför landets gränser medan han under de fem sista åren befunnit sig på myndighetens huvudkontor. Hans tankar är ostrukturerade där han står i den kalla marsmorgonen, då han inte har planerat någonting för den tid han nu har framför sig. Hans ringa sociala relationer som tidigare inte bekymrat honom börjar dyka upp i hans tankar. Hans första tid som pensionär kommer därför inte att upptas av någonting speciellt. Ett smärtsamt minne dyker upp för honom under en nattlig dröm, vilket inte gör tillvaron lättare.

En morgon blir hans förflutna helt oväntat levande, när han i tidningen läser en mycket positiv recension över sin son Fredriks litterära debut. Skam- och olustkänslor kommer över honom, då trettiofem har förflutit sedan han senast såg honom. Rädslan att misslyckas har under de senaste fem åren hindrat honom att försöka kontakta sin son. Efter mycken vanda blir det till sist en kär och känslös återförening mellan far och son. Fredrik får en mycket uppskattad och ärlig berättelse över sin pappas nästan femton år långa relation med hans mamma, Marie-Louise. Med öppna armar tas Erik emot av Fredriks familj och omedelbart uppstår en särskilt god relation mellan Erik och hans två barnbarn.

Två veckor senare återser han sin tidigare hustru, Marie-Louise. Deras gamla kärlek flammar upp, utvecklas och konsolideras. De berättar utförligt för varandra om sina liv sedan de skiljdes för trettiofem år sedan och klarar upp alla de olösta frågor som under den långa frånvaron ofta har plågat deras tankar. På mindre än en månad har Eriks tillvaro drastiskt förändras. Nu har han fått en stor familjegemenskap och en kvinna som han älskar och som älskar honom. De uppskattar varje stund som de får vara tillsammans och vid varje tillfälle som de inte finner sig i varandras närhet uppstår en ömsesidig längtan efter varandra. Efter en del problem som kan uppstå när två äldre människor återfinner kärleken gifter sig Erik och Marie-Louise. Tillsammans inleder de en verksamhet med att bistå människor som är i behov av mänsklig omsorg. De tillämpar samma princip som Erik på egen hand har gjort under sina år ute i världen. Den som får deras bistånd skall inte känna någon tacksamhet utan i stället när tillfälle uppkommer själva bistå en medmänniska på samma sätt. De drar sig inte för att trotsa gäl-

lande konventioner och lagstiftning i detta arbete, då människorna är det viktigaste för dem. Detta upptar en stor del av deras tid, men de får ändå tillfälle till naturupplevelser och inte minst stunder för sig själva och gemenskap med familj och vänner.

En dag förändras förutsättningarna drastiskt för deras tillvaro. Eftersom Erik redan tidigt förberett sig på detta ögonblick kan de fortsätta sin gemenskap som tidigare samtidigt som deras kärlek till varandra blir allt starkare. Svårigheterna till trots så slutar de inte med sitt bistånd till sina medmänniskor, även om det fortsättningsvis måste ske i mindre omfattning.